

Inhoud

1. Woord vooraf	2
2. Historische avond 10 mei jl.	3
3. Expositie <i>Oranje Boven!</i>	6
4. Bezoek wethouder G.A. de Kruif	8
5. Vrijwilligersavond 16 april jl.	10
6. Kinderen en de historie	12
7. De groeten van Napoleon	14
8. Uitstapje 18 september a.s.	16
9. Nieuwe aanwinsten	18

1. Woord vooraf

Voor u ligt het tweede nummer van het blad *Oud Woudenberg* van dit jaar. Dit keer geen hoofdartikel maar een keur aan kleinere onderwerpen. Deze aflevering start met een verslag van de indrukwekkende historische avond op 10 mei jl. Hierin werd een film getoond, waarin de heer H. van Ginkel zijn belevenissen vertelt tijdens de tewerkstelling in Duitsland in de oorlog. Na de pauze bracht Mees de Man veel details voor het voetlicht over Woudenberg in de oorlogs-en bezettingsperiode 1940-1945.

De troonswisseling op 30 april jl. is een gebeurtenis die velen maar enkele keren in hun leven meemaken. Om die reden en om de genegenheid voor het koningshuis tot uitdrukking te brengen was een expositie ingericht in de Oudheidkamer, onder de titel *Oranje Boven!* Burgemeester Cnossen opende deze tentoonstelling en veraste Oud Woudenberg door toekenning van een Oranje strik voor dit initiatief.

Daarna leest u een verslag van het werkbezoek dat wethouder G.A. de Kruif aan onze stichting bracht. Het wordt vervolgt door een verslag van de gezellige vrijwilligersavond. Daarna is er aandacht voor de jongste generatie. Onder het mom 'de jeugd heeft de toekomst' worden regelmatig groepen van de Woudenbergse basisscholen ontvangen in de Oudheidkamer om kennis te maken met de Woudenbergse historie.

Een unieke brief van Napoleon zelf (met handtekening) aan generaal Marmont over de zojuist door hem opgerichte piramide op de heide onder Woudenberg wordt besproken en getoond op 19 juni a.s.

De afgelopen maanden ontvangen wij weer een groot aantal stukken voor onze collectie. We beschrijven ze hierbij voor u. Ook hieruit valt de geschiedenis van Woudenberg af te lezen.

U merkt het wel, het bruist van de activiteiten bij Oud Woudenberg! We zijn nu ook op zaterdagmorgen open van 10-12u.

Ik wens u veel leesplezier.

Wim de Greef, eindredacteur

2. Historische avond 10 mei jl.

Deze historische avond ging over Woudenberg en Woudenbergers in de Tweede Wereldoorlog.

Net als bij de vorige avond in Eben Haëzer in november was elke stoel in de zaal bezet.

Voor de pauze werd de film getoond van het interview met Henk van Ginkel en in zijn aanwezigheid.

Een film uit de serie levensverhalen van Woudenbergers door Johan de Kruijff met medewerking van Bertus Mulder.

De heer Van Ginkel werd in Woudenberg geboren op 8 juni 1924. Henk werd als 19-jarige in juni 1943 als melker te werkgesteld in Görldorf dat nu in Polen ligt. Hem is later vaak gevraagd waarom maar voor Henk en zijn ouders was de keus niet zo moeilijk: als je onderduikt weet niemand waar je bent en als je te werk gesteld wordt wel. Henk zelf heeft nu nog steeds de vraag waarom niemand hem hielp om onder te duiken. Vanaf station Amersfoort vertrok hij met 600 man, waaronder ook bekenden, met de trein naar Potsdam. Onderweg werd overgestapt op een Duitse trein en kregen ze aardappelsoep. Uit Henk's verhaal werd de voortdurende onzekerheid goed duidelijk: je wist niet wat ze zeiden, wat er beslist werd en wat je te wachten stond. Keer op keer moest je er het beste van zien te maken. Oorlogshandelingen of vliegtuigen heeft hij niet gezien in het kleine plaatsje waar hij was, maar spanning en armoede waren er wel. Nieuw waren voor Henk de Duitse 'dekens' op de bedden of de *Pelkartoffeln* [aardappelen in de schil] die Henk 'Schweinefutter' durfde te noemen. Met Franse krijgsgevangenen moest Henk koeien melken. Daarbij probeerden ze de boel te saboteren door niet zo hard te werken en door stiekem melk te pakken. Dat was risicovol. Henk lag twee keer in het ziekenhuis met een forse ontsteking. Hij werd door de Russen bevrijd en kon toen lopend en met paard en wagen terug. Het was gevaarlijk doordat er overal nog veel wapens waren en het niet altijd duidelijk was wat iemand wilde. Hij moest zijn nooit teruggekeerde reisgezel (leeftijdgenoot) Albertus (Bab) Zech (geboren Woudenberg 1924) onder wapendreiging achterlaten. De Russen roofden alles wat bruikbaar was. De oorlog heeft Henk ook veel geleerd: hij zag voor het eerst machinaal aardappels rooien. Ook kan hij zich de situatie van vluchtelingen nu goed voorstellen: het is moeilijk en eenzaam in een vreemd land ver van huis. Eind juni 1945 was er in Woudenberg een emotioneel weerzien met zijn familie.



*De heer H. (Henk) van Ginkel
H.zn. (Woudenberg, 1924)
(links) werd in de oorlog tewerk
gesteld in de Duitse plaats
Görlsdorf (thans Polen, zie
kaartje).*

*Daaronder een foto van de
boerderij waar hij verbleef.*

*(foto's resp. Johan de Kruijff, Goo-
gle earth en Johan wat is de bron van
de boerderijfoto)*



Na de pauze vertelde Mees de Man zijn verhaal.

In deze omgeving is met weinig en slecht materiaal flink tegenstand geboden bij de Duitse aanval in mei 1940. De Duitse opmars naar Frankrijk werd erdoor vertraagd. Mees wist precies te vertellen waar in Woudenberg vliegtuigen neergeschoten waren, waar er bommen gevallen waren, hoeveel doden daardoor vielen, wanneer de bruggen opgeblazen werden en wie er in het verzet zaten.

Gruwelijk was de dode piloot die bij de Zegheweg moest blijven liggen. Een moeilijke herinnering is voor hem ook de dood van kinderen die hij kende.

Over de landbouwmaatregelen en tewerkstellingen heeft C. Wolswinkel geschreven in de laatste uitgave van *De Klapperman*.

Een apart verhaal is het schijnvliegveld in De Treek dat de geallieerden op een dwaalspoor moest brengen.

Aan de Maarsbergseweg was in de Hongerwinter een gaarkeuken.

Op 28 april 1945 werd kruispunt de Poort 's nachts vernield door een bom. Als de burgers zelf het gat niet groter groeven zou er nog een bom ontploffen.

Ook de voedseldroppings met Zweeds wittebrood kon hij zich nog herinneren.

Na alle emoties oproepende verhalen bedankte voorzitter Johan de Kruijff de aanwezigen.

Hannie Lamberink-van de Veen,
verslaggever van het weekblad *De Woudenberger*
en Johan de Kruijff

3. Expositie *Oranje Boven!*

Het was niet alleen boven oranje maar het gehele Cultuurhuis hulde zich in deze nationale kleur toen op 13 april de opening plaats vond van de expositie *Oranje Boven!* een initiatief van Oud Woudenberg.

De andere 'bewoners' van het Cultuurhuis haakten aan en zo maakten we er met elkaar een Oranjefeest van.

Om 11.00 uur stond de hal vol met genodigden en belangstellenden om het mee te maken dat de expositie van start ging.

De voorzitter van Oud Woudenberg, Johan de Kruijff, heette iedereen hartelijk welkom in het Cultuurhuis. In het bijzonder de burgemeester die de opening zou verrichten.



Burgemeester Cnossen opent de expositie Oranje Boven!
(foto Anja Robbertsen)

In de hal stond een figuur die prinses Maxima verbeelde en als openingshandeling plaatste onze burgemeester mevrouw T. Cnossen een fraai boeket bloemen op de zuil naast de prinses, nu koningin. Een bordje in haar stoel meldde: 'Mijn man de Koning is boven op de expositie'.

Na haar openingsspeech verraste de burgemeester een viertal Woudenbergse organisaties met de oranje strik.
Een erkenning van het Nationaal Comité Inhuldiging voor initiatieven met betrekking tot feestelijkheden rond de troonswisseling.
Dit eerbetoon wordt door de gemeente uitgereikt aan hen die daarvoor in aanmerking komen. Voor Woudenberg waren dit:
-Het Oranjecomité, voor de organisatie van de feestelijkheden op Koninginnedag,
-Mevrouw Van Loon, voor de jarenlange organisatie van Bingo voor ouderen op Koninginnedag,
-De naschoolse opvang De Snoo/Riezebos,
-Stichting Oud Woudenberg voor het initiatief van de expositie *Oranje Boven!*

De bijbehorende bloemen (oranje) werden voor Oud Woudenberg in ontvangst genomen door Annie Robbertsen. De burgemeester ontving uit handen van Piet de Kruif een herinneringsmunt betreffende 300 jaar vrede van Utrecht. Deze munt was juist de dag ervoor uitgekomen

Een ieder hief het glas (oranjebitter dan wel ranja) en 'Leve de Koningin!' klonk er.

Na dit officiële gedeelte werd de burgemeester rondgeleid in de Oudheidkamer waar de expositie was ingericht. Bij binnenkomst viel meteen op een figuur van koning Willem Alexander met de koningsmantel, gemaakt door Annie Robbertsen. Ook haar man Cor en hun kinderen zijn ingeschakeld, wat veel moois heeft opgeleverd, zoals de grote kroon die in de vide hing.

Het was gezellig druk die eerste dag en veel 'Oranjeklanten' zouden nog volgen.

Al met al de moeite meer dan waard, horende de reacties.
Onze bijzondere dank gaat uit naar de vele donateurs die materiaal beschikbaar hebben gesteld. We kregen diverse heel bijzondere attributen, die men soms al jaren in de kast had. Hartelijk dank hiervoor!

4. Bezoek wethouder G.A. de Kruif

Op 15 april 2013 bezocht wethouder G.A. (Gijs) de Kruif onze Oudheidkamer

De voorzitter en de secretaris van onze stichting ontvingen hem aan de oude raadstafel.

Enerzijds kon hij kennis nemen van onze activiteiten en werd hij rondgeleid door de expositie-en onderzoeksruijnte van de Oudheidkamer.

Anderzijds bespraken wij onze ervaringen, ontwikkelingen en wensen.

Ervaringen: Wij hebben mede door inzet van zijn voorgangers, de wethouders J. Ravestein en J.C. Schreuder uiteindelijk een prachtige thuis gekregen in het Cultuurhuis waar we in een prachtige omgeving onze Woudenbergse cultuurhistorie kunnen vastleggen en tonen.

Onze ontwikkelingen: we maken de cultuurhistorie in de expositie-en de onderzoeksruijnte van de Oudheidkamer zichtbaar en koppelen dit met de digitale wereld. Dit geeft een fantastische opening met vrijwel onbegrensde mogelijkheden voor Woudenbergers en andere belangstellenden: voor elk wat wils.

Daarnaast worden actuele thema's uitgewerkt (Winterpret, 200 jaar Oranjehuis, Kroning etc.), wordt onderzoek gedaan naar het Woudenbergse verleden en worden regelmatig lezingen gehouden, ondersteund met films.

Verder hebben wij regelmatig collegiaal overleg met besturen van de historische verenigingen van Leusden, Renswoude en Scherpenzeel.

Wensen: De prachtige ingevulde plek in het cultuurhuis laat op dit moment weinig te wensen over. Wij hebben veel te doen met de huidige mogelijkheden. Een kleine wens is de hitte enigszins te weren en ook aan die wens is de week daarop ingevuld. In de vide werden vier afzuigroosters geplaatst met een zelfregulerende motor.

Het gesprek met wethouder Gijs de Kruif was uiterst onderhoudend en wij zijn van mening dat wij ook in hem een bondgenoot hebben voor onze activiteiten.

Johan de Kruijff, voorzitter



Wethouder G.A. (Gijs) de Kruif (rechts) aan de oude raadstafel waar eens zijn grootvader G.A. (Gijp) Versteeg aan vergaderde in het gemeentehuis. In het midden voorzitter van Stichting Oud Woudenberg Johan de Kruiff en rechts secretaris Ody Honders. (foto Wim de Greef)

5. Vrijwilligersavond 16 april jl.



Een grote groep vrijwilligers geanimeerd bijeen in de Oudheidkamer in het Cultuurhuis op 16 april jl. (foto Anja Robbertsen)

Op vrijdagavond 16 april 2013 waren onze vrijwilligers en bestuursleden te gast in de Oudheidkamer waar zojuist de tentoonstelling *Oranje Boven!* gestart was.

Onder het genot van een hapje eten en iets te drinken werd een jaar open zijn van onze Oudheidkamer in het Cultuurhuis gevierd.

Om klokslag 6 uur heette de voorzitter circa 70 vrijwilligers en bestuursleden met hun partners welkom. Direct daarna kreeg iedereen een heerlijke kopje soep aangeboden.

Een aantal vrijwilligers had onder leiding van Annie Robbertsen met thuisvljijt verschillende lekkere gerechten gemaakt die daarna konden worden genuttigd.

Vervolgens werd aan de hand van een jaar eerder gemaakte handleiding voor gastvrouwen en gastheren, het afgelopen jaar geëvalueerd. Vele bruikbare tips werden besproken.

De meest aansprekende was de wens om de openingstijden te verruimen en ook op zaterdagmorgen open te zijn. Dit is ondertussen al ingevoerd.

Belangrijk is ook dat een gastheer/gastvrouw bij onverwachte afwezigheid, tijdig een vervanger regelt.
Alle vrijwilligers krijgen een *update* van de handleiding per e-mail.
Na een geanimeerd overleg werd het tijd voor een heerlijk buffet.
Hoe lekker het was blijkt wel dat sommigen diverse keren opschepten.
Daarna was het tijd voor een andere lopende bezigheid.
Piet de Kruif had prachtige vragen over ons koningshuis opgehangen op verschillende plekken in de Oudheidkamer.
Er ontstond grote hilariteit toen bleek dat Piet de antwoorden niet bij zich had en hij toch ontspannen improviserend de winnaars kon belonen.
Tenslotte was er een ijskoud nagerecht en met hartelijk dank voor ieders inzet deze avond en het afgelopen jaar sloot de voorzitter met een wel thuis af.

Johan de Kruijff, voorzitter



*De organisatie van de vrijwilligersavond wordt in het zonnetje gezet: v.l.n.r. Neelie Hek, Cor Robbertsen, Wil van Piggelen, Ine de Ridder, Mini de Jong, Annie Robbertsen en Hilde Zandee.
(foto Anja Robbertsen)*

6. Kinderen en de historie

Het is elke zes weken weer een feest in de Oudheidkamer van Oud Woudenberg. Wat maakt het tot zo'n gezellig festijn? Dat zijn de schoolkinderen die naar boven komen in het Cultuurhuis.

Elke groep 5 van iedere basisschool in Woudenberg komt een keer naar de Oudheidkamer. Daar mogen zij een aantal dingen doen en ervaren wat kinderen zo'n pak weg vijftig jaar geleden heel gewoon vonden.

Ze mogen dan onder andere:

- koffie malen met een schootmolen
- kousen stoppen
- kasteelpuzzel maken
- schoonschrijven op een lei met een griffel in het schoolklasje
- verkleedpartij (in kleren van toen op de foto)

Ook de jufs zijn die middag in historische kleding gestoken.

En niet te vergeten, ze zitten dan ook een poosje in het schoolklasje van de Oudheidkamer in van die bankjes met je weet wel, van die inktpotjes met een schuifdekseltje

Alle kinderen krijgen een potlood en een 'oudheidkamerpaspoortje' met vragen over de historie van ons dorp.

De kinderen zijn altijd weer erg enthousiast en ook de ouders, want.... de vrijdagavond erop volgend komen deze kinderen weer naar de Oudheidkamer maar dan met papa en mama en ook opa en oma komen graag mee.

Dan laten de kinderen alles zien wat ze moesten doen en kunnen ze de gemaakte foto's bekijken op een groot scherm.

Annie Robbertsen



Kinderen doen in het nagebouwde schoollokaaltje hun best met lei en griffel. 'Meester Allers' kijkt streng toe.



Vrolijke verkleedpartij in kleren van toen.

7. De groeten van Napoleon

Op woensdag 19 juni vindt in de Oudheidkamer van de Stichting Oud Woudenberg een lezing met foto's en filmmateriaal plaats over de brief die Napoleon schreef aan generaal Auguste Frédéric Louis Viesse de Marmont, bevelhebber van de Frans-Bataafse troepen die in 1804 de piramide van Austerlitz door zijn manschappen liet bouwen.

Napoleon feliciteert hem in dit schrijven en uit zijn waardering voor de oprichting van dit geslaagde monument. Hij noemt de piramide karakteriserend voor de verheven en grote ideeën van de Franse soldaat. Een resultaat van de verworven roem die De Marmont behaald heeft en nog in de toekomst zal gaan behalen.

Antiquair Harald Fredriks van het Cartografisch Antiquariaat Edward Wells komt vertellen hoe de brief, die hij in Normandië tussen geweren en meubels ontdekte, na tweehonderd jaar weer in Nederland is teruggekomen. Daarbij schildert hij met beeldmateriaal op boeiende wijze hoe de tijdsperiode van toen eruit zag en schetst op kenmerkende wijze het gedachtegoed achter de *Grande Armée* van Napoleon.

De brief is met ganzenveer geschreven op kwalitatief hoog velijnpapier, het duurste papier uit die tijd, met een gouden rand. De originele brief is op die avond in de Oudheidkamer te bewonderen, mits hij niet voor die tijd is verkocht. Wat is namelijk het geval: Het Cartografisch Antiquariaat biedt de brief te koop aan. De Stichting Oud Woudenberg heeft daar helaas geen budget voor. Wellicht zijn er derden die geïnteresseerd zijn en die op 19 juni een bod willen uitbrengen om de gelukkige bezitter te worden van dit unieke stuk.

De avond in de Oudheidkamer in het Cultuurhuis begint om 20.00 uur. De inloop is vanaf 19.30 uur met gratis koffie of thee.



Ingelijste brief van Napoleon aan generaal De Marmont van 1 november 1804, waarin hij hem feliciteert met de oprichting van de piramide van Austerlitz. (foto: www.edward-wells.nl/catalogus/products_pictures/large_3/1023.jpg)

8. Uitstapje 18 september a.s.

Woensdag 18 september is het weer zover: de dag van het jaarlijkse uitstapje.

Omdat het zestig jaar geleden is dat de watersnoodramp van 1953 zich voltrok, is ons reisdoel Deltapark Neeltje Jans.

Neeltje Jans is onderdeel van Nationaal Park Oosterschelde.

Het is een eiland halverwege de Oosterscheldekering en was ooit een zandplaat, die voor de bouw van de stormvloedkering werd opgehoogd om als werkeiland te dienen.

Behalve een tentoonstelling over de watersnoodramp in 1953, de mosselwekerij op basis van hangcultuur en de techniek van de sluizen zijn er nog veel andere attracties te beleven.

We zullen worden ontvangen met een kopje koffie of thee met een echte Zeeuwse bolus.

Tussen de middag zullen we daar ook de lunch gebruiken.

Aan het eind van de middag rijden we weer terug naar Woudenberg om bij Hotel Schimmel te dineren.

U krijgt in de bus twee consumptiebonnen uitgereikt, te gebruiken bij het diner 's avonds.

Als u mee wilt met deze gezellige dag, maakt u dan vóór 1 augustus €75,00 per persoon over op rekeningnummer 3724.34.401 t.n.v. St. Oud Woudenberg, Veenendaal, onder vermelding van '*uitstapje*'.

Woensdag 18 september vertrekken we 's-ochtends om 08.30 uur precies vanaf het Cultuurhuis.

Graag tot dan!



*Luchtfoto van de Oosterscheldekering met in het midden de Roggenplaat en
rechtsonder Neeltje Jans
(foto http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oosterscheldekering_lucht_1.JPG)*

9. Nieuwe aanwinsten

Hieronder een overzicht van de nieuwe aanwinsten voor onze collectie die zijn binnengekomen tussen 10 februari en 1 mei 2013.

Alle gevers onze hartelijke dank!

Jkvr. L.F.E.
Eschauzier-
van den Bosch,
Rotterdam

Stukken afkomstig uit het gezin van haar grootvader jhr. J.K.H. de Beaufort (1879-1962), burgemeester van Leusden, die daar op huize De Heiligenberg woonde en uit het gezin van diens vader J.B. de Beaufort (1847-1924), burgemeester van Woudenberg, die op huize Laanzicht woonde:

foto's en (familie)drukwerk e.d.

- Trouwkaart van J.B. de Beaufort en jkvr. C.M. van Asch van Wijck. (1870)
- Fotokopie van brief aan J.B. de Beaufort (1914).
- Gedrukte fotocollage 40x30 cm 50-jarig huwelijk van jhr. J.K.H. de Beaufort en L.E. de Beaufort (1956).
- Dossiermap van jhr. J.K.H. de Beaufort als bestuurslid van Roomboterfabriek 'De Vooruitgang'.
- Krantenknipselserie 'Oud-Scherpenzeel' (1936).
- Wandelkaart Woudenberg en omstr. (ca. 1955)
- Tas met foto's, boeken, tijdschriften en kranten en knipsels e.d. over het koningshuis.

baby- en kindergoed:

- knuffelpop van J.K.H. de Beaufort (ca.1880)
(zie foto)



- doopkussen, doopkleed en doopjurk, wiegenkleedjes
- schortjes, slab en geëmailleerd kindereetbordje
- gehaakte babykleertjes: rokje, vestje (5x), trui,
- handschoentjes (2 paar), sokjes (1 paar), pols of enkelverwarmers (2 paar), muts (2x)
- stoffen babyschoentjes (1 paar)
- kinderonderkleding, -jurkjes en -sokjes (ca. 20 stuks)



- bruine kinderschoentjes met tekst 'Teddy' (1 paar)
(zie foto)
- zwarte kinderlaarsjes (1 paar)
- kinderbox met matras en drie slopen
- kinderwas/kaptafel

volwassengoed:

- hoge herenschoenen (3 paar)
- damesschoenen (1 paar)
- dameshoed (baret)
- korte livrei (jas van huisknecht/bediende)
- lange zwart/blauwe koetsiersjas met bontkraag
- koetsiersjas zomertenu met etiket 'W.Honders, Woudenberg'
- boorden met strik van kleding van personeel
- witte zeemleren handschoenen (5 paar)
- wit overhemd
- strikken (3 stuks), herensokken (1 paar)
- losse stukken van een zwarte wollen jas
- werkmuts van vrouwelijk personeel
- gehaakte omslagdoek
- onderrokken, -jurken en -broeken (circa 15 stuks)
- witte mouwloze onderblouse
- katoenen kraagje

diversen textiel

- servet met naam en initialen 'CW12' en de naam 'J.B. de Beaufort'
- tafelkleedjes
- beddensprei en begin van een gehaakt dekontje
- zak met koord
- vitrage
- tas met oude vermaakstoffen
- diverse kledingstukken

diverse stukken:

- tas met oude verbandmiddelen w.o. pillendoosje met opschrift 'v.Asch v.Wijck'
- pak rijst en pak waxinelichtjes
- schermuitrusting met degens
- spinnenwiel in losse delen
- blauwe mangelbak (voor wasgoed)
- kleeerhanger
- sigarendoos

- E. Meerveld Drie pockets en een boek over het koningshuis.
Beker huwelijk Willem-Alexander en Maxima, 2002.
- G. Donselaar E.zn Fotokopieën van familiepapieren uit de periode 1912-1941 van zijn grootouders Gerrit Donselaar (1876-1941) landbouwer/veehouder op Beek-Hoeve aan de Vieweg en Hermijntje Wanner (1878-1911) en van Gerrit's tweede vrouw Letta van Ginkel (1892-1974).
- E. Leschot -Boek *Kun je nog zingen, zing dan mee!*, 1912,
-Bos-Zeeman, *Atlas der gehele aarde*, 1955,
-Twee schrijfboekjes lagere school ca. 1965,
Enkele boeken en tijdschriften over het koningshuis.
- R. Vermeulen-
van Manen,
Scherpenzeel 21 foto's van personeel van Roomboterfabriek 'De
Vooruitgang' uit 1986 en één luchtfoto.

D. Boom

Stukken van de openbare lagere school uit de periode 1900-1960:

-leesboekjes met tekeningen van Jetses (3x)

-rekenboekjes (7x)

-wandplaat behorend bij de leesplank Aap Noot Mies



-projector met 2 doosjes glasplaten en handleiding (zie foto)

-landkaarten op linnen (6 stuks)

-ronde wandklok

-stempels in kartonnen doosje (11 stuks)

-telraam, leibordjes (2 stuks), -bordborstel

-schuif van inktpot

-drie klassenfoto's

Stukken van elders afkomstig:

-letterbak en twee doosjes met letters

-houten pennenbakje, schuifdoosje met griffels

H. Schouten

Twee boeken:

Kees Volkers, *Geheim landschap, 200 jaar militairen op de Heuvelrug*, 2009 en

Evert van de Weerd e.a., *Bevrijdingsatlas Veluwe*, 1985



Olieverfschilderij van Cornelia (Keetje) Meerbeek (1859-1946) gehuwd met Jakob Huibert Wolfswinkel (1862-1893) (zie foto).
17 foto's en ansichtkaarten uit de periode 1910-1940.

A. Bos-
van Donkelaar

Uit de boedel van haar vader T. (Tijmen) van Donkelaar (1927-2012):

Mannenkleding gedragen door zijn oom D. Kampert (1895-1986): kiel, bretels, pet (2x), manchesterbroek (2x), werkjas.

Vrouwenkleding gedragen door T. Kampert-van Donkelaar (1882-1973) gehuwd met D. Kampert: twee onderjurken en twee nachthemden.

Van A. van Donkelaar-Kampert (1891-1985), de moeder van Tijmen: bondkraag en zelfgemaakt handtasje. En tenslotte een lap verstelstof.

L.H. v.d.Lagemaat

Per e-mail zes digitale foto's van boerderij De Heijgraef en zijn bewoners uit de periode 1930-1955.

G. Sinke-Luehof

Tas met foto's, boeken, tijdschriften en kranten (knipsels) over het koningshuis.

H. van de Munt

Doosje met 67 dia's over het huwelijk van prinses Margriet en Pieter en van prinses Beatrix en Claus.

K.G. v.d.Wetering Stukken uit de boedel van C. van de Wetering, de vader van K.G. van de Wetering:



- Twee rijbewijzen C. van de Wetering (1948 en 1952) (zie foto)
- Military Entry Permit* voor C. van de Wetering (1946)
- Persoonsbewijs C. van de Wetering (1943)
- Drie foto's van de ravage op kruispunt De Poort, nadat daar op 23 april 1944 een mijn tot ontploffing was gebracht.
- Foto Eierhandel K. van de Wetering (de vader van C. van de Wetering) met 19 personen t.g.v. 50-jarige bestaan (1948)
- Luchtfoto van het bedrijfsterrein met tankwagens van transportbedrijf Wetro (1988)
- Ingelijste recente kopie van afdruk van gravure van kasteel Geerestein uit ca.1750.

Stukken uit de boedel van de voormalige Roomboterfabriek 'De Vooruitgang':

- Ingelijste foto van de fabriek (ca. 1910)
- Orderbevestiging van de aanschaf van machines (1927)
- Ingelijste foto van een groot gezelschap t.g.v. afscheid van J. Douma als directeur (1947).

-Ingelijste foto uit 1937 t.g.v. het 40-jarige bestaan van de fabriek, in 1988 aangeboden door buurman L.E. Schimmel aan de nieuwe eigenaar van het complex C. van de Wetering, waar hij zijn transportbedrijf Wetro toen vestigde.

H.G. Moesbergen Fotoalbum van de EHBO aangeboden aan huisarts H.G. van den Hoek bij zijn afscheid (ca. 1970)

Boeken en brochures:

-100 jaar bouwen-50 jaar Nationale Woningraad (1967)

-Over geschiedenis & volksleven van W'berg (1969)

-Woudenberg in oude ansichten (1974)

-Handelsregister van Woudenberg en Maarn (1959)

-Handelsregister van Scherpenzeel (1959)

-Woudenberg, de parel aan de Stichtse Heuvelrug

Krantendelen uit de periode 1965-1998 (18x)

Verjaardagskalender Woudenberg

Foto's uit de periode 1930-1950 (4x)

Twee pagina's uit *De Boerderij* (1968)

Handgeschreven briefje uit 1940 van burgemeester Van Heeckeren met zijn handtekening ten behoeve van vrije doorgang voor A. Minnen (zie foto).

Dit is kruidenier Andries Minnen (1916-1985).



A.J. van Leeuwen- Van haar vader politieagent E. van Garderen (1898-1969):



Certificaat in lijst: 'Politie-Diploma" (1929) (zie foto),
trouwkaart en trouwboekje (1930),
Instructieboekje veldwachters (2x), bewijs van vrije
doorgang van zijn vrouw J. van Garderen-Vreekamp
(1940), Persoonsbewijs (1941), boekje rechtspositie
noodwachters, kwitantie lidmaatschap Ned. Politie-
hondenvereniging, lidmaatschap Hengelsport-
vereniging, certificaat VVN, EHBO-certificaat, AOW-
pas, gedicht, document verlening Koninklijke onder-
scheiding, afscheidstoespraak, krantenknipsels (8x),

-Foto in lijst afscheid E. van Garderen als politieagent
met groot gezelschap voor gemeentehuis (1959)
-geldbeurs gebruikt als marktmeester van de eier-
markt, met twee herdenkingsmunten
-sigarenkoker met drie sigaren
-sigarenblikje met koperen centen
-riemgesp 'Woudenberg', drie medailles, drie speld-
jes, diverse vaantjes, speeltjes en medailles van de
avondvierdaagse en sportgebeurtenissen e.d.

- S.J. van der Molen, *Het grote klederdrachtenboek*, 1985,
 - boek: *Chr. Onderwijs Woudenberg 1947-1987*,
 - drie stamboomaffiches Oranje-Nassau,
 - boek: J.H. Dam, *Het jachtbedrijf in Nederland en West-Europa*, 1953,
 - pocket: Vogelgids, Elsevier, 1954.
- D. Voeten MSc,
Breda
- Zinken munt 1 cent (ca.1942), sterk geërodeerd, gevonden op het maaiveld nabij woning Zegheweg 9, jarenlang bewoond door familie G. Pater.
Gevonden tijdens inventariserend veldonderzoek op 9 april 2013 in het plangebied Het Groene Woud (fase 5). Uitgevoerd in opdracht van de gemeente Woudenberg, als werknemer van het bedrijf BAAC, bureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuurhistorie en Cultuurhistorie te 's-Hertogenbosch.
- F.L. Strunk
- Documentatie Bejaardencentrum 'Groenewoude', waar de heer Strunk hoofd keuken was in de periode 1976-1997:
- Bouwtekening tbv de aanleg van waterleiding (1968)
 - Vogelvluchttekening (ca.1970)
 - Twee luchtfoto's kort na de opening van 27-10-1971.
 - Jaaroverzichten 71-72, 72-73, 76-77, 79-80, 80-81.
 - Tijdschrift *Christelijk Instellingswezen*, nr. 283, oktober 1972.
 - Boekje 't *Huys Groewou*'
 - Twee ansichtkaarten (ca. 1970)
- J.N. Schofield-
van Andel
- Pakket kranten en knipsels, tijdschriften, brochures, gedichten, borduurwerkje over de oorlog, bevrijding, koningshuis en algemeen, periode 1930-1950.
- W.Schimmel Wzn.
Scherpenzeel
- Vijf luchtfoto's van Woudenberg 40x30 cm (ca. 1980).
- R.C. Beumer
- Fotokaarten en poster koningshuis.



*De geveer de heer Van 't Hull en
bestuurslid Annie Robbertsen bekijken
twee prachtige doopjurken van voor 1900.*

-Fotokopie van akte van aanstelling tot schatter van het kadaster van Gerrit van Maanen (1807-1883) d.d. 6-6-1828.

-Scan van foto van zijn zoon Steven van Maanen (1845-1916) en zijn gezin voor hun boerderij aan de Slappendel (ca.1900).

-Trouwfoto uit 1910 van diens zoon Tijmen van Maanen (1883-1937) en scan van vijf krantenknipsels betreffende zijn overlijden, toen hij directeur was van de Nederlandsche Heidemaatschappij.

-Verder kleding en ander textiel afkomstig van een dochter van Tijmen, Cornelia S. van Maanen (1914-1978), de schoonmoeder van de heer Van 't Hull: Gelderse jurk (japon), handgemaakt, van blauwgroene tafzijde. Twee lange doopjurken, drie mutsjes, enkele sloopjes, wiegenkleedje, twee babyjurkjes, kraagje, twee doopkussentjes, kleedje voor theekastje. Alles witte stof en met kant versiert.

Ouderdom omstreeks 1900, vrijwel zeker afkomstig van 'de Van Maanens uit Woudenberg' (=het gezin van Gerrit van Maanen).

D.A. Eilander	Twee tijdschriften en enkele kranten en knipsels over het koningshuis.
D. Stuivenberg	Pocket, kranten(knipsels), tijdschriften, brochures, pamflet over de bevrijding en over het koningshuis. Reçu t.n.v. wed. W. Toller, Koningslaan, Woudenberg van een verzonden pakket 24-5-1944 + Duits douanestempel + boodschappenbriefje aan de andere zijde.
W. van der Wiel	Schoolfoto uit 1897.
R.A. de Pree, Sittard	Doosje met dia's en film over schaatsen Henscho-termeer afkomstig uit het persoonlijke archief van zijn vader, de heer J. de Pree, burgemeester van Woudenberg 1981-1985.
R. de Jongh	Excel-bestanden van door hem samengestelde stambomen van families Van Egdome, Van Ek(e)ris, Honders, Koudijs en Schimmel.
G.W. van Ipenburg	Twee hele en twee halve straatstenen (zgn. gele IJsselsteentjes). Gevonden westelijk van de winkel van Digishop, Voorstraat 31, Woudenberg op ca. 60 cm. diepte. Onderdeel van groter straatwerk (steegje). zie foto
C. Raatgever	Zeven foto's gescand van zijn woning 'Lytshiem' = Stationsweg Oost 188, Woudenberg uit de periode 1915-1990.
G. Mulder W.zn.	Een kopie van een rekening van zijn vader: 'W. Mulder, Grof-, Hoef- en Kachelsmederij en Handel in Landbouwwerktuigen' uit 1929. Tijdschrift <i>De Hoefsmid</i> , 24e jrg., afl.11, 15 Nov.1919.